

- ★★★★★ Fantastisch
- ★★★★☆ Zeer goed
- ★★★☆☆ Goed
- ★★☆☆☆ Mager
- ★☆☆☆☆ Verschrikkelijk

Vergeten sporticoon

B 'Armand'
 Marc Hendrickx
 MBP, 160 blz.
 ★★☆☆☆



Armand Swartenbroeks, geboren in 1892, leidt vijf levens

kriskras door elkaar. Hij is topvoetballer en dokter aan het front van De Eerste Wereldoorlog. Hij wint goud op de Olympische Spelen van 1920 en is burgemeester van Koekelberg. En op een drafje maakt hij naam als vrijdenker en belgicist. Meer dan voldoende redenen om een boek, mét bijhorend toneelstuk, aan dit vergeten sporticoon van het vooroorlogse België te wijden. *Armand* is een lijvig document geworden, gelardeerd met de juiste illustraties en waar de diepgaande research vanaf spat. Een tijdsdocument bovendien, met zijsprongen naar onder meer het België van de jaren 20 en 30, en de enige Olympische Spelen die ooit in dit land plaatsvonden. Maar die aftakkingen zijn meteen ook het manco. Hoe graag de auteur en uitgever ook het tegendeel beweren, dit boek leest niét als een avontuur van Kuifje. De oorzaak ligt niet bij de boeiende protagonist, wel bij de stapels extra info die afleiden van het hoofdfiguur. Duizend bommen en granaten. Dit had net wat beknopter gekund. (Wim Vos)

